

Choose again – Kies opnieuw

In de ene situatie zeg je je mening, ergens anders trek je je terug. Iets irriteert jou, terwijl anderen er zich niks van aantrekken.

Het is gewoon zo.

En van daaruit kies je, wat vaak (onnodige) onvrede als gevolg heeft.

Het eigene van een Choose Again groep:

Je maakt kennis met de '6 stappen naar vrijheid' van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces. De bedoeling hiervan is dat je doorheen dit proces ontdekt dat je je gemoedstoestand kan laten transformeren van conflict naar harmonie, van onvrede naar vrede, vanuit wat zich nu aandient als Waarheid en Liefde. Zonder jezelf te forceren.

En je stopt met de ander of de wereld te beschuldigen

Deze 6 stappen toepassen brengt je naar een diepe innerlijke rust van waaruit je anders naar de wereld kijkt.



Wat doen we?

We staan stil bij wat een tekst uit Een Cursus in Wonderen je te zeggen heeft en nemen de 6 stappen van het vergevingsproces door

Wie het wenst kan dit toepassen.

Zin om deel te nemen?

Donderdag 26 april van 14 tot ongeveer 17.30 uur

Bij Gerda Venesoen, Brusselmansstraat 26, 9255 BUGGENHOUT

Kostprijs: 20 € / 14 € vervangingsinkomen.

Begeleiding: Lieve Michels

Inschrijven via info@lievemichels.be of 0473/39 70 92 of 051 72 18 39